

« Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, O Heer, verlaat mij niet. »

(Abide with me)



VROOM GEDENKEN WIJ

DE HEER

Jan Jozef DE CRE

weduwnaar van Mevrouw
Germaine VAREWYCK

Rustend rijkswachter

geboren te Merchtem op 10 juli 1897 en plotseling overleden te Oudenaarde op 23 december 1982, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Oudstrijder 1940-45

Wij danken U heer God
voor deze mens, die zo nabij en dierbaar was
en die nu plotseling is weggevallen
uit onze wereld.

Wij danken U
voor alle vriendschap
die van hem is uitgegaan
en voor de vrede die hij heeft gebracht.

Wij bidden U
dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan
en dat hij in alles waarin hij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken,
juist nu hij gestorven is.

Wij bidden U
dat hij voort mag leven in zijn kinderen
in hun hart en in hun levensdurf
in hun gedachten en in hun geweten.

Wij bidden U
dat wij, die met Hem verbonden waren
nu ook, omwille van zijn dood
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
En mogen wij in die samenhang
en in alle vriendschap en vrede op aarde
de belofte herkennen
dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.

De families DE CRE - VAREWYCK,
DE BONDT - VAN HIMSTE,
danken U voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

elk leven
heeft zin
als men
in vrede sterft

